



*Waar een wil is,  
is een Weg*

*N*a een lange strijd, getuigende van een grote kracht, is uiteindelijk vredig van ons heen gegaan, onze allerliefste mama, schoonmoeder en Omi.

11 oktober 1936

22 januari 2019

*Anny*  
*Johanna Wilhelmina*  
*Emaar - Schipper*  
weduwe van David Emaar

Wij zijn bedroefd om haar verlies,  
maar zeer dankbaar voor wie zij was  
en wat ze voor ons heeft betekend.

Christine & Roger  
Mynthe, Laurent & Ferne

Esther & Roxan

*D*e laatste trap ging tree voor tree  
maar Jezus ging steeds met mij mee  
En toen ik hem om hulp moest vragen  
heeft Hij mij het laatste stuk gedragen

*H*ij draagt mij in zijn Heerlijkheid  
waar niemand huilt en niemand lijdt.  
Dan zal ik zingen zonder pijn;  
'k zal gedurig bij u zijn.

U bent welkom op maandag 28 januari vanaf 11:45 uur  
in de Koningshoeven, Botweg 1b 3286LB te Klaaswaal.  
Hier is tot 12:30 uur gelegenheid om de familie te  
condoleren en persoonlijk afscheid te nemen.  
Anny zal in een gesloten kist worden opgebaard.  
Om 12:30 uur houden wij een afscheidsceremonie met  
aansluitend het vertrek naar de algemene begraafplaats  
Klaaswaal, Oud Cromstrijensedijk WZ 43 te Klaaswaal,  
waar zij om 14:00 uur zal worden begraven.  
Hierna vervolgens wij allen onze eigen weg.

Ze wilde graag terug naar de plaats  
die jarenlang haar thuis was.

Voor bloemen is gezorgd, in plaats daarvan zou een bijdrage  
in de collectebus ten gunste van het Prinses Beatrix Poliofonds  
zeer worden gewaardeerd.

Correspondentieadres: Fam. Emaar, Staartsestraat 6a, 4635 BB Huijbergen.